

**Συγγραφέας:****Κατερίνα Θεοδωράκη**

Η Κατερίνα Θεοδωράκη έχει υφάνει τη ζωή της γύρω από τη Θεσσαλονίκη, όπου γεννήθηκε και κατοικεί, το παιδί και το βιβλίο. Έχει σπουδάσει Παιδαγωγικά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. καθώς και στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Μητέρα δύο παιδιών, εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έχει γράψει βιβλία παιδαγωγικού περιεχομένου: «*Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο Δημοτικό Σχολείο με τη μέθοδο project*» (Ελληνικά Γράμματα), *Το ταξίδι του αετού* (Κέδρος), *Το ταξίδι του δελφινιού* (Κέδρος), *Η πεταλούδα που δεν ήθελε να γεράσει*, (Βάρφης), *Με το άλφα με το βήτα φτιάχνουμε την αλφαβήτα*, (Γράφημα) *Η συντροφιά των Χιονανθρώπων*, (Γράφημα). Ακόμη, έχει κυκλοφορήσει τη μελέτη: *Φύλο και θετικές επιστήμες- μαθήματα και επαγγέλματα στις αντιλήψεις των δασκάλων* (Γράφημα)

**ΘΑΛΑΣΣΑ... ΆΝΑΣΣΑ...****ISBN: 978-960-6865-40-4**

Η Δάφνη και ο Πέτρος. Μια αρχαιολόγος – συγγραφέας, παντρεμένη με έναν επιχειρηματία, προσπαθούν να βρουν κοινό πλαίσιο επικοινωνίας για να πορευτούν.

Η Μαργαρίτα, γόνος πλούσιας οικογένειας, ζωντανή και πληθωρική.

Ο Άντον, υποψήφιος φοιτητής του Πολυτεχνείου.

Ο Θάνος, αρχιτέκτονας, φίλος της Δάφνης και της Μαργαρίτας από τα παλιά. Σε διαφορετικές στιγμές του παρελθόντος.

Τέλος, ο Γιάννης και ο Σωτήρης. Αδέρφια. Ο Γιάννης σπουδαγμένος στην Αμερική. Ο Σωτήρης στο επάγγελμα του πατέρα του.

Διαφορετικοί ήρωες, με διαφορετικές διαδρομές, συναντώνται στις σελίδες της ιστορίας τους. Διαφορετικές διαδρομές, με διαφορετικές αφετηρίες οι ζωές τους. Σε ένα παραθαλάσσιο χωριό στη Χαλκιδική. Με κοινό σημείο αναφοράς τη θάλασσα...

Και την ίδια τη ζωή.